



Verdandis folkdanslag klädde Djulös midsommarstång med björklöv, lupiner, syrener och midsommarblomster. FOTO: Per Aschan



Räven raskar över isen... Stämningen var på topp bland såväl gammal som ung.



Vingåkers Folkdanslag hade en uppskattad uppvisning.



På Ansgarsgården sjöng man till Ove Sjögrens dragspel då man skulle resa årets majstång.

Midsommarhelgen är över för i år. Med facit i hand kan vi konstatera att allt blev mycket bättre än vad många befarade - inte minst gäller detta vädret.

För första gången på länge visade nämligen Sörmlandsbygden upp sitt allra mest vänligaste sommarleende. Och någon enstaka skur kunde omöjligt dämpa dansandet.

Folket kuskade runt i Flen-, Katrineholm- och Vingåkersbygden och pejlade midsommaraftonens feststämning.

Vårt första nedslag i verkligheten var Stora Djulö, alldeles utanför Katrineholm. Här har katrineholmsbor- och andra med för den delen, firat midsommar i samma regi allt sedan 1934.

Arrangörer är Verdandis folkdanslag, tillsammans med Katrineholms spelmanslag och Katrineholms kulturnämnd.

Djulö brukar vara välbesökt på midsommar, berättar Reinhold Petterson medan han klär årets midsommarstång.

Det brukar väl komma mellan ett och två tusen människor, säger han. Men i år är det osäkert på grund av vädret.

Många barnfamiljer

Han berättar att Djulö inte minst är populärt bland barnfamiljerna i Katrineholm, eftersom det är så lätt och smidigt att ta sig dit.

Ove Sjösund, även han Verdandis folkdanslag, berättar att det kalla vädret haft en fördel med sig: många blomster som vanligtvis brukar vara utblommade vid den här tiden, blommar fortfarande.

Midsommarstången blev alltså ovanligt rikt utsmyckad med midsommarblomster, syrener, lupiner och prästkragar.

Olle Westerberg, som stod bredvid och tittade på, var med redan när det begav sig 1934. Han minns också när han som pojke vaktade grinden till den stora hästhagen som då fanns vid Djulö.

Grindslantarna var givetvis eftertraktade och det kunde ofta bli bråk om grinden, minns Olle Westerberg.

Det är ju inte så konstigt. Man kunde ju tjäna hela 25 öre på en dag.

För 23:e gången

Innan spelmanslaget spelade upp med en gångarlåt och det var dags att marschera iväg med majstången för danser och lekar, fick Folket ge sig av till nästa festplats, nämligen Ansgarsgården, utanför Flen.

Då vi kom dit höll flensborna just på med att resa stängen. De sjöng "Vi går över dagstänkta berg" till Ove Sjögrens dragspel - det var för övrigt hans 23:e midsommar på Ansgarsgården.

Efter att ha hurrat för midsommaren började danslekarna under ledning av Marianne och Nils-Gunnar Bergander.

"Nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så fina och marken är så grön", sjöng Marianne Bergander just som solen tittade fram mellan molnen - och sedan var mid-

sommarfesten i full gång.

Lars Axelsson, en av arrangörerna, berättar att ett 1 000-tal människor kommit till Ansgarsgården.

Men vi har aldrig haft några problem med bråk eller så, troligtvis på grund av att det hela hålls i kristen regi.

Förutom danslekar kunde man kasta ringar, paddla kanot, gå på tipspromenad och många

andra begivenheter.

Nästa destination på vår midsommar-odyssey var Viala, Vingåker. Här har firats midsommar under hela efterkrigsperioden.

Så det har vid det här laget blivit en fast tradition för många att komma hit, säger Harry Larsson, ordförande i Västra Vingåkers hembygdsförening, som står för arrangemanget.

Ett förligt folkhav mötte oss

när vi kom dit. Dansen var redan i full gång och leddes som vanligt av Bengt Claesson på sång samt Stig Tjäder på dragspel.

Dans under regnbåge

Ett regnväder avbröt dansandet och arrangörerna var tvungna att hålla andan ett tag innan ovädret drog över och Vingåkers folkdanslag kunde börja sin uppvisning under en skönt skimmerande regnbåge.

Det var schottisar och fyrmanadans och det hela avslutades givetvis - med Vingåkerspolskan.

Sedan var det publikens tur att dansa igen.

Både en lövad dansbana där Per Anders orkester spelade samt en riktig logdans med Stig Tjäders och dragspelsmusik stod till buds.

Dansen och festen för drygt 3 000 deltagare höll på långt in på sena natten.

Per Aschan

Det blev en riktig midsommar i år!



Ett böljande folkhav mötte Folket i Viala och det rådde stor trängsel runt midsommarstången.