



EN VÄN HAR GÅTT BORT

**Vår käre vän och föreningskamrat
Juno Boberg
har lämnat oss, efter en tids sjukdom**

Juno var verkligen en aktiv och trogen vän i föreningen, såväl i visstugan, som på dansgolvet som i mycket annat i det övriga föreningslivet.

Han var med när föreningen Folkmusikhuset startade och satt i flera år bland annat i föreningens programgrupp. Han brukade också lära ut "sångelekar för vuxna" som en återkommande aktivitet och han gick ofta på danserna.

Men Juno hade också många andra intressen och fanns med i flera andra föreningar och sammanhang.

Han ägnade sig bland annat åt att teckna, måla och skulptera, samt var medlem i Skansens amatörteatersällskap, som grundades i början av 90-talet. Han skrev själv berättelser och teatermanus.

Han var kunnig och ständigt intresserad av nya kunskaper.



Juno Boberg

15 december 1941 - 9 mars 2014

Juno växte upp i södra Stockholm. Hans modersmål var esperanto, eftersom föräldrarna hade detta som gemensamt språk.

I tonåren ägnade han sig bland annat åt scout-verksamhet och var själv scoutledare en tid. Efter studenten följde universitetstudier bland annat i kemi och botanik.

Juno var intresserad av många saker och ville lära sig allt från grunden. Ofta lånade han böcker om sådant han inte kände till och läste mycket noga, ville gå på djupet med allt han tog del av.

Dansintresset fanns också med tidigt. I början av 1960-talet blev Juno medlem i Akademiska Folkdanslaget. Där vaknade hans intresse för att ta reda på hur man dansade folklig dans före de koreograferade varianterna.

I samband med etnologistudier lärde han sig också att dokumentera dans, sånglekar och folkligt vismaterial.

1976 bildades Mälarö gille, en förening med syftet att sprida och att lära ut folklig dans. Juno var den drivande kraften. Han var också redaktör för tidningen Omdans som gavs ut till gilletts medlemmar. Den gav han ut med egen tryckerifirma som resurs. Stod själv för design, tryck och det mesta av innehållet.

