

vid förbundets årsmöte

Den 85-årlige spelmannen Bror Andersson från Malmköping hedrades med en flöskruv med emblem och inskription när Södermanlands spelmansförbund höll årsmöte i församlingshuset i Malmköping i lördags.

Andersson har spelat folkmusik i 80 år och är en av förbundets hedersspelmän.

Den stora utmärkelsen, Gustaf Wetter-stipendiet, gick till klarinettspelmannen från Gnesta, 25-årlige Matthias Dahlström.

Stipendiet består mest av ära, men även en slant på 1000 kronor. Dahlström var själv förhindrad att närvara på årsmötet, så den högtidliga stipendieutdelningen fick på nymodigt vis ombesörjas via satellit.

Med ett förseglat kuvert i ena handen och mobiltelefonen i den andra avslöjade spelmansförbundets vice ordförande Christina Frohm årets vinnare inför det 40-tal medlemmar som församlats i församlingshemmet i Malmköping.

"Kommer att gå långt"

— Det här är en pojke som kommer att gå långt, förklarade Christina Frohm, som inte behövde ge någon närmare presentation av Matthias Dahlström inför spelmännen.

Till yttermera visso studerar Dahlström på högskolan för musikpedagogik i Stockholm och arbetar samtidigt som musiklärare i Trosa, Gnesta och Vagnhärad på de kommunala musikskolorna. Han utmärkte sig senast i somras med bronsmärket vid Zornmärkesuppspelningarna på Skansen. Det är således inte långt till det silvermärke som innebär hederstiteln riksspelman.



Foto: BERNHARD GRÜNEWALD

Spelmannen Bror Andersson från Malmköping hedrades med en flöskruv av Södermanlands spelmansförbunds avgående ordförande Leif Johansson.

— Det här var otroligt roligt. Jag blev chockad, säger Matthias Dahlström själv om den nya utmärkelsen.

På årsmötet avgick spelmansförbundets ordförande Leif Johansson från Huddinge, men belönades med årets guldmärke för sina insatser och för sin skicklighet som spelman. Ingemar Skoglund från Södertälje efterträdde honom. Leif Johansson behåller en plats i styrelsen, som i övrigt består av Christina Frohm, Torsten Gau, Bernt Olsson och Lisa Hellsten.

Spelmansförbundet har 600 medlemmar. Under 1995 har förbundetidningen Sörmlandslåten kommit ut med fyra nummer. Tidningens framtid ägnades omfattande diskussion på årsmötet, eftersom det har visat sig svårt att få in nytt material.

Men då de flesta av artiklarna i tidningen är tidlösa kom man fram till att i fortsättningen återanvända en del äldre material för att kunna fortsätta utgivningen.

70-årsjubileum

1995 var också det år då Södermanlands spelamansförbund, som Sveriges äldsta, firade 70-årsjubileum, vilket firades med en stor middag på värds huset i Malmköping tillsammans med spelmän från angränsande landskap.

En spelmansstämma arrangerades på Julita Skans den 24 juni, förutom alla träffar som anordnades av de 17 spelmanslagen och gillena inom förbundet.

BERNHARD GRÜNEWALD

nar in-
es. In-
nalen
n gick
mmar.

att det
hans
igtvis
Efter-
gick i
ånga
säger
n vid

man-
d.
Kull-
trine-
er och
e till
tuna.

t ska-
r till-
rkos-
Mä-

ben-
ånga
rgan-
dsam
r han

s un-
JS

d på
storp

skils-
nvid

till
nligt
helt
fede.

t
De
ry
lei
As
rik
an
kö
ök
de
De
sv
ocl
ka
er:
59
Fa
ak
Tr
D
ga
sin
not
om
kre
till
tid.
där
D
sål
alt
rät
D
bol
De
rad
Abl
Di
sig
ner
till
sar
stat
ske
köp
ska
sag
som
nyf
tie.
To
milj