

Vädret skrämde inte entusiasterna

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Många trotsade regnet och kom till Kalsta loge i Floda för att fira midsommar.

Av Marie Skogward
0150-728 51

Med paraplyerna i högsta hugg och i regnkläder anlände besökarna till Kalsta loge i Floda utanför Katrineholm på midsommarafton. För oavsett väder ska ju midsommar firas. Så är det bara.

Det dåliga vädret skrämde inte bort entusiasterna.

– Det är ju en tradition att göra något för barnen och så är det så trevlig gemenskap, sa Kristina Söderstjärna som varit med och arrangerat firandet.

Under paraplyerna samlades sällskapen. Några struntade i att det regnade och plockade bestämt fram sin picknick. För är det sommar så är det.

Några andra tyckte inte att det var lika trevligt att bli blöt och sökte sig till de små stugorna alldeles intill.

– Det är klart man är besviken på vädret, man kan ju inte vara annat, sa Åke Kall.

– Det är ju oerhört tråkigt för alla arrangörer, fortsatte han.

Men för midsommarfirarna på Kalsta loge var lite regn egentligen inte så farligt. Alla var på glatt humör och stämningen var på topp. Gitarr och klarinett spelade välbekanta sånger. Ingen verkade egentligen särskilt sorgsen över att det dåliga vädret.

När regnet för en stund gjorde ett uppehåll hjälptes gam-

mal som ung åt att klä midsommarstången. Med flinka fingrar kom så löv och blommor på plats.

För alla barn lockade ett särskilt ställe. Vid fiskdammen blev det snabbt kö. Barnen var ivriga att se vad som fastnat på kroken. Lilla Louise Nilsson, 5 år, var nöjd med sin fångst. Godispåsen var till belåtenhet och snabbt stoppades munnen full av godsaker.

Så var det äntligen dags att resa stängen. En uppgift som alla män fick äran att ta ansvar för. Men att resa en midsommarstång är inte det lättaste. Det första försöket var nära att leda till ett mindre missöde, men genom en sista kraftanstängning kom stängen på plats. Så stod den där – årets midsommarstång. Vacker och grann. Nu väntade bara den efterlängtda dansen.



Krävande arbete. Att resa en midsommarstång är inte det lättaste, men till slut lyckades man och så stod den där, ståtlig och grann – årets midsommarstång vid Kalsta loge, i Floda. Foto: Stina Hagdahl



Musikanterna underhöll och trots att det regnade fylldes atmosfären av trivsel och gemenskap.

Veckonytt
från jc.

Tjejer!
Tag 3
betala
för 2

(billigaste plagget på köpet)

Gäller på tjejavd t o m 28/6

KATRINEHOLM, KÖPMANGATAN 14,
VARD 10.00-18.00 • LÖRD 10.00-15.00

